

Lieve vrienden en familie,

Jezus zei tegen hen: 'Kom, we gaan naar een stille plek om wat uit te rusten'. (Marcus 6:31)

Tijdens ons verlov hebben we de kans gehad om wat uit te rusten van ons werk. We hebben erg genoten van ons verlov. Nu we weer terug zijn missen we vooral het regelmatige contact met de opa's en oma's. Maar ook het lekkere Nederlandse eten: kaas, worst en vis. Hier genieten we weer van het warme weer en de mooie natuur.



Opa en Oma Siebring met Josie

Voorlichting in Classis Ommen

In september en oktober hebben we in verschillende kerken van de Classis Ommen voorlichting gegeven. Het beviel ons goed om dit op zondag te doen tijdens één van de zondagse diensten. Zo konden alle leden van de gemeente horen over het werk dat wij met behulp van hun ondersteuning doen. Aike en David hebben goed meegeholpen om het boogschieten te begeleiden terwijl Manin en Josie hielpen bij het knutselen. Het was bemoedigend om positieve reacties te horen.



Aike helpt een jongen met boogschieten



Rondleiding in de collectie van Naturalis

Familie

We wilden zoveel mogelijk van onze familieleden ontmoeten dit verlov en we zijn blij dat dit gelukt is. Peter Jan is nog een zaterdag naar Naturalis in Leiden geweest, samen met Aike en David en de neefjes Chris, Leon en Joa. Peter Jan kent de collectiebeheerder van de vlinders in Naturalis en heeft een rondleiding door de collectie gekregen. Daarnaast konden ze ook in de expositie. De jongens hebben er erg van genoten. Aike en Manin zijn een weekend naar hun oom Jan geweest, in Amsterdam. Ze vonden het erg leuk om de grachten te zien en om te klimmen op de hoogste klimmuur van Nederland.



Peter Jan krijgt les in autotechniek

Sleutelcursus

In augustus en september hebben Peter Jan en Aike van mensen uit de gemeente ook een aantal avonden les gehad in auto- en grasmaaiertechniek. Dat was erg nuttig. In de stad Sentani is het soms lastig om onze auto goed te laten repareren. En in Sinimburu hebben we een grasmaaiër waar we zo lang mogelijk plezier van willen hebben. En daar moet je de reparatie echt zelf doen. Ze hebben er erg van genoten om hier wat meer over te leren. Vooral Aike heeft inzicht in dit soort dingen en snapte heel snel hoe de dingen in elkaar zaten.

Paardrijden

Josie wilde heel graag paardrijden en omdat er bij ons in de buurt een manege was, heeft ze een aantal paardrijlessen kunnen volgen. Ze was helemaal niet bang voor de paarden en de pony's en had duidelijk aanleg voor paardrijden. Bij de tweede les al had ze door hoe ze in het zadel moest meebewegen bij het draven.



Josie te paard

MK weekend

Net tijdens ons verlof was er een Mission Kid (MK) weekend in Putten. Het was een kamp voor zendingskinderen van twaalf tot achttien jaar. Daar konden ze elkaar ontmoeten en samen spelletjes doen. Aike, Manin en David hebben hieraan meegedaan. Het was fijn voor ze om met kinderen om te gaan die dezelfde soort achtergrond hebben als zij. De meeste van de MK's die meededen wonen niet meer in het buitenland en ze waren allemaal jaloers dat onze kinderen alleen maar op verlof waren en gauw weer terug mochten naar Papua.

Aike en Peter Jan zijn samen naar een mannenconferentie geweest. Daar hebben ze veel gehad aan het zingen, de positieve sfeer en de goede lezingen.



Manin samen met andere MK's

Ommen - Bali - Sentani

Op 20 oktober zijn we weer vertrokken naar Indonesië. In Jakarta hebben we een deel van onze bagage doorgestuurd naar Papoea, terwijl we zelf doervlogen naar Bali, voor een week vakantie. In Bali hebben we genoten van het warme weer, het strand en de golven.

Op 27 oktober zijn we doorgevlogen naar Sentani. Het was eerst de vraag of we wel een tussenstop zouden maken in Timika. Timika ligt in het zuiden van Papoea en door de vele bosbranden zou het zicht misschien te beperkt zijn om veilig te kunnen landen. Maar tijdens onze landing regende het in Timika, de eerste regen in maanden.

In Sentani aangekomen troffen we ons huis en onze auto in goede orde aan. Wel hadden dronken mannen tijdens onze afwezigheid een paar stukken gaas kapot gescheurd om in te breken, maar dat is ze niet gelukt. Dat was snel gerepareerd.



Manin en Josie in de golven

Huis in Sentani

Het gebouw waar wij in wonen in Sentani, bestaat uit twee appartementen. Tot nu toe huurden we alleen appartement 1, maar vlak voor ons verlof konden we het andere appartement ook huren. Dat hebben we gedaan en zo hebben Manin en Josie nu hun eigen kamer. Josie is erg blij met de extra ruimte om te spelen, en Manin is blij met de privacy.

Naast ons huis bevindt zich een zwembad waar we tot nu toe met veel plezier hebben gezwommen. Tijdens ons verlof zijn er echter problemen gekomen met de eigenaar van de grond en nu is het zwembad gesloten. Omdat we voor onze watervoorziening afhankelijk zijn van de pomp die ook voor het zwembad gebruikt wordt, hopen we op een snelle oplossing.

Huisdieren

De kinderen waren erg blij dat onze poes Arang er nog was. De vrouw die op ons huis paste had hem elke dag gevoerd en hij is al die tijd dicht bij ons huis gebleven. Ook Aike's papegaai was goed verzorgd. Tijdens ons verlof heeft een hond drie van onze vier kippen doodgebeten en ter vervanging kregen we vier nieuwe kuikens. De kinderen waren er erg blij mee.



David is blij met Arang

Begrafenis Ones Yawol

Net na aankomst hoorden we dat Ones Yawol ziek was. Ones was een Korowai jongen van een jaar of vijftien die naar school ging in Sentani. Hij wilde graag evangelist worden. Hij heeft een paar jaar geleden onder begeleiding van leraar Lukas leren lezen en schrijven in Sinimburu. Wij hadden de hoop dat hij in de toekomst mee zou kunnen helpen bij het vertaalwerk. Dat mocht echter niet zo zijn. Op de zaterdag nadat we aankwamen hoorden we dat hij was overleden. Peter Jan is naar de begrafenis geweest en heeft daar foto's gemaakt voor de familie. Die heeft hij meegenomen naar Sinimburu en aan Ones' ouders gegeven.



Familieleden huilen bij de kist van Ones



Aankomst in Sinimburu

Sinimburu

Op 18 november zijn we naar Sinimburu gevlogen. Dit keer rechtstreeks met het watervliegtuig. Van te voren hadden we contact met Paulus en hij had het vliegveld goed gecontroleerd. Alles ging goed en zelfs de spullen die we niet mee konden nemen met het vliegtuig konden ingevlogen worden met Helimission. Ons huis was voor aankomst geveegd en zelfs de spinnewebben waren weggehaald. Het was goed om weer thuis te zijn.



Peter Jan geeft evangelieboekjes en een Kerstposter in Mudua

Bezoek aan Korowai dorpen

Van 30 november tot 5 december is Peter Jan op pad geweest om een aantal Korowai dorpen te bezoeken die hij nog niet eerder bezocht had. Tijdens deze tocht heeft hij in alle dorpen een aantal boekjes met het "Leven van Christus" achtergelaten en de opnames hiervan op de mobiele telefoons van de mensen gezet. Ook heeft hij ze een poster gebracht om op te hangen voor de kerstviering. Daarop staat Lukas 2:11 in het Korowai. Overall is Peter Jan positief ontvangen.



Sinimburu vanuit de lucht

Gemeente Sinimburu

Lukas is na een cursus in Senggo nog niet teruggekeerd naar Sinimburu. In de tussentijd leiden de twee ouderlingen de gemeente. Dat bestaat vooral uit het leiden van de zondagse dienst, en dat doen ze trouw. Ze zijn ook begonnen met een bijeenkomst op zondagmiddag. Dan komt de gemeente bij elkaar en wordt het bijbelverhaal van die ochtend nog eens herhaald en doorgesproken. Daarna wordt er voor elkaar gebeden.



Maaike en Sarina helpen de mensen met medicijnen

Gezondheidszorg

Tijdens onze afwezigheid hebben de verplegers redelijk trouw hun werk gedaan. Nu en dan waren er conflicten in het dorp waardoor ze hun werk niet gedaan hebben. We hebben uit de stad nieuwe medicijnen voor ze meegebracht. Toen we nog maar net in Sinimburu waren werd Maaike geroepen een zieke vrouw te helpen. Ze bleek een miskraam gehad te hebben. Omdat ze in de maanden hiervoor voor twee verschillende mensen had gezorgd die gestorven waren, was ze bang dat ze zelf ook zou sterven. Met medische zorg en persoonlijke aandacht is ze er weer bovenop gekomen.

Plannen

- december - januari: boekjes en opnames van het "Leven van Christus" verspreiden.
- januari: Naar Sentani, Aike en Manin gaan naar de Internationale School.
- januari - april: checken tweede deel Marcus, evangelistencursussen geven, verder vertalen met Lukas.
- april: cursus tanden trekken voor Korowai verplegers.

Gebed

Dank

- voor een goed verlof
- dat we in veel kerken konden vertellen
- dat we weer veilig terug zijn in Papoea
- dat de verplegers hun werk trouw gedaan hebben
- dat de ouderlingen trouw de diensten hebben geleid
- voor een goede tocht naar Korowai dorpen

Bid

- voor Lukas, dat hij zijn taak weer op kan pakken
- dat veel Korowai deze Kerst het evangelie mogen horen in hun eigen taal
- voor gezondheid en kracht bij alles
- voor Aike en Manin die vanaf Januari naar de Internationale School gaan

*Wij wensen jullie gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig 2016*

*Hartelijke groeten van Peter Jan, Maaike,
Aike, Manin, David en Josie de Vries*

*In dienst van Wycliffe Bijbelvertalers en in
samenwerking met de Indonesische Bethany
Stichting (YBI)*

Adressen:

- Peter Jan en Maaike de Vries, Yajasi PO Box 300, Sentani 99352, Papua, Indonesia peterjan.devries@wycliffe.net
- WBT Nederland, Postbus 150, 3970 AD, Driebergen, tel. 0343-517444, www.wycliffe.nl
- YBI, Jln. Sentani Raya No. 71-A Jayapura 99351, Papua, Indonesia, tel: +62-967-582672, johnlecture69@yahoo.com
- Indonesie Mission | Verre Naasten, Postbus 499, 8000 AL, Zwolle, 038-4270410, www.indonesiemission.nl, info@indonesiemission.nl

NB: Adreswijzigingen sturen naar: Albert Boer, Brooshoofdstraat 70, 3371 JK, Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184 610763

ahboer@hetnet.nl

Giften: IBAN NL311INGB0000363600, Verre Naasten, o.v.v. Korowai