

Handreiking



Deelnemen aan het Heilig Avondmaal van gasten:

Christus heeft bevolen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en uit deze beker te drinken. Hij heeft daarbij ten eerste beloofd, dat zijn lichaam voor mij aan het kruis geofferd en zijn bloed voor mij vergoten is. Dit is even zeker als ik met de ogen zie dat het brood van de Heer voor mij gebroken en de beker mij gegeven wordt. Ten tweede heeft Hij beloofd, dat Hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven voedt en verkwikt. Dit is even zeker als ik het brood en de wijn, als betrouwbare tekenen van Christus' lichaam en bloed, uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. (Zondag 28, antwoord 75)

Wie wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het avondmaal?

Het Heilig Avondmaal is alleen bedoeld voor hen die gedoopt zijn, belijdenis van hun persoonlijk geloof in God hebben afgelegd, en instemmen met de leer van het Oude en Nieuwe Testament die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt. Je moet lid zijn van een kerkelijke gemeente, waar je de kerkdiensten regelmatig bezoekt, en bent daar toegelaten tot het vieren van het Heilig Avondmaal.

Zal ik deelnemen aan het Heilig Avondmaal?

Je moet alleen deelnemen aan het Heilig Avondmaal als je je zonden belijdt aan God, en gelooft dat deze zonden je vergeven worden door het offer dat Jezus Christus gebracht heeft, door te sterven aan het kruis. Je moet nagaan of je voortaan, uit dankbaarheid aan God, Hem je hele leven wilt dienen.

Je moet niet aan het Avondmaal gaan, als je volhardt in je zonden en er niet mee wilt breken.

Maakt het uit of ik deelneem of niet?

Ja! Als je je onnodig afhoudt van het Avondmaal, negeer je het gebod van Jezus om het Avondmaal te vieren tot zijn gedachtenis, en laat je de gelegenheid voorbij gaan om geestelijk gevoed te worden.

Aan de andere kant, als je deelneemt aan het Avondmaal, terwijl je niet beseft dat het gaat om het lichaam van Christus, roep je veroordeling af over jezelf. Daarom moet je jezelf eerst onderzoeken, voor je aan het Heilig Avondmaal deelneemt.

Ben je er na het lezen van deze handreiking van overtuigd dat je graag het avondmaal met ons kunt en wilt meevieren, meld je dan bij de ambtsdragers die je dit document hebben uitgereikt. Je zult dan als mee vierende gast afgekondigd worden.

